

Krakow, Zakopane och Tatrabergen

7 - 12 augusti 2019, 6 dagar

Följ med och utforska den vackra staden Krakow i södra Polen!
Vi besöker saltgruvan i Wieliczka, Auschwitz och Birkenau,
upplever Zakopane och Tatrabergen och mycket mer. Sex fina
dagar som ger oss bestående minnen!

Preliminärt program

Onsdag

Tidig avresa med vår buss till Arlanda, varifrån vi på förmiddagen flyger direkt till Krakow. Här möts vi av vår polska buss och Justyna, vår svenktalande guide. Efter landning åker vi in till vårt hotell som ligger centralt i Krakow. Här bor vi i fem nätter. Vi inleder vårt besök med en kort guidad promenad där vi lär känna denna underbart vackra gamla stad. Vi beundrar torget Rynek Glowny, Mariakyrkan, Jagellonska universitetet och mycket mera. På kvällen avnjuter vi middag på en trevlig restaurang i Stare Miasto, Gamla staden

Torsdag

Justyna möter oss efter frukost, och i dag ser vi mera av Krakow under förmiddagen. Vi ser slottet Wavel och domkyrkan med sina Wasa- och Sigismundkapell. I kryptan ligger gamla svenska regenter begravda ... Vi beser tyghallen, Sankt Marys basilika och mycket mera. Eftermiddagen ägnar vi åt egna strövtåg i Krakow. Middagen intar vi på en restaurang i Gamla staden.

Fredag

Tidig frukost. Klockan 8 lämnar vi Krakow med vår buss och Justyna, och åker söderut. Småningom skimtar vi Tatrabergen genom bussfönstren, och c:a 10.30 är vi så framme i Zakopane. Under en promenad kan vi beundra de många "timmer-palatsen", fina exempel på den lokala arkitekturen. Vi går längs gågatan Krupowki, handlar rökt fårost, lammskinn och andra produkter från Goralfolket, beser den lilla träkyrkan och den unika kyrkogården. Så tar vi bergbanan upp på Gobulowka, varifrån vi har en fantastisk utsikt över staden och de omgivande Tatrabergen. Vi avslutar besöket med polsk festmiddag och folkdansuppvisning. På kvällen är vi så åter i Krakow.

Lördag

På förmiddagen tar oss vår buss till Wieliczka, där vi skall besöka en fantastisk saltgruva. Mellan 90 och 132 meters djup vandrar vi bland kammare och kapell, skulpturer och salar och en katedral... Och allt är gjort av salt! På eftermiddagen återvänder vi till Krakow för att bese den judiska stadsdelen Kasimierz och vi passerar även Schindlers fabrik. Middagen intar vi på en restaurang i den judiska stadsdelen till tonerna av levande Klezmer-musik.

Söndag

I dag gör vi en heldagstur med lunch. Vi gör ett besök i det forna koncentrationslägret Auschwitz och Birkenau. Våra svenktalande guider berättar om allt som hände här, och vi ser de nu så välkända platserna. Ett besök som manar till eftertanke!

Måndag

Efter en god frukost åker vi så till flygplatsen. Vårt flyg avgår till Stockholm, och här väntar vår buss för att ta oss till våra hemorter. En underbart upplevelserik resa är tillända!

OBS Programmet kan flyttas mellan dagarna

Pris 8.475:-. Detta inkluderar buss t o r Arlanda, flyg t o r Arlanda - Krakow, fem övernattningar på trestjärnigt centralt hotell, halvpension (frukost samt lunch eller middag) fr o m middag dag 1 t o m frukost dag 6, samt även lunch dag 4, måltidsdrycker (öl, vin, vatten), samtliga utflykter, svenktalande guide, reseledare (Lasse) Enkelrumstillägg 1.595:-.

Upplysningar och bokning LASSES RESOR tel 0582-107 88

Statlig resegaranti ställd. www.lassesresor.se



VÄND!



KRAKOW: OVAN TYGHUSET, NEDAN SLOTTET WAVEL



KATEDRALEN I SALTGRUVAN I WIELICKA. ALLT GJORT AV SALT !



VÅRT CENTRALA HOTELL I KRAKOW



BERGBANAN TILL GOBULOWKA ovan t h
GUMMA MED FÄROST mmm, gott ... t h



AUSCHWITZ
OCH
BIRKENAU



VY ÖVER
ZAKOPANE
MED
TATRABERGEN

